



ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Παίζουν την κολοκυθιά

Τις προτάσεις του παρουσιάζει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Ζ.-Κ. Γιούνκερ, ενώ μαίνεται η μάχη για τις ποσοστώσεις. «Στον αέρα» η έκτακτη σύνοδος της Ε.Ε. Νέες σκηνές αλλοφροσύνης στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας. Απελπιστική η κατάσταση στη Μυτιλήνη όπου φτάνουν χιλιάδες πρόσφυγες.
ΣΕΛ. 17-20, 29

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η «νησιωτική» πρόκληση της κοινωνικής Ευρώπης

→ Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΚΗ, βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η μεταναστευτική κρίση που βιώνουμε έντονα στο Αρχιπέλαγος δεν αφορά κάποιες ξεχωριστές χώρες, αλλά την Ευρώπη ως σύνολο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας επίσης συνειδητοποιούν, επιτέλους, ότι το δράμα των προσφύγων δεν μπαίνει σε «καλούπια», ούτε ρυθμίζεται από μια ομάδα εξουσίας που απαιτεί να ευθυγραμμιστούν δύοι με την κυρίαρχη ιδεολογία, λες και είναι ακόμα ένα project. Η εποχή των ατέρμονων συζητήσεων για τη μεταναστευτική κρίση και τις ευρωπαϊκές αξίες, για μακροπρόθεσμα σχέδια και πρωτοβουλίες, ξεπεράστηκε από την πραγματικότητα του Αιγαίου, των μεσογειακών κυμάτων προσφύγων στην Ιταλία, στα σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, στο λιμάνι του Καλέ...

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, καθυστερημένη αλλά με συγκεκριμένη πλέον ατζέντα όπως φάνηκε από τις τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει να πείσει για την ειλικρίνεια και τις προθέσεις της. Οχι μόνο από την οικονομική πλευρά, χωρίς να υποτιμηθεί η συνεισφορά της Ε.Ε. και των ευρωπαϊκών κρατών στη διευθέτηση του προβλήματος. Οι νησιώτες θα επιδοκιμάσουν την επιστροφή στις βασικές αρχές της Ευρώπης, που υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματικής αλληλεγγύης στη διαμόρφωση των επιτευγμάτων της Ενωσης. Οπως επίσης θα θεωρηθεί θετική εξέλιξη η ενεργοποίηση των μηχανισμών χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες και η κατάλληλη διαχείριση του κύματος προσφύγων που πλημμυρίζει τα νησιά μας από τις αρχές του 2015.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ η κρίση αυτή δίνει μια μοναδική ευκαιρία για να επαναπροσδιορίσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό σύστημα, να αποκτήσει πραγματικό νόημα η φράση «είμαι αλληλέγγυος» και στο παρόν και στο μέλλον. Σε δύοντας μας. Κυρίως όμως στην ευρωπαϊκή θεσμική είλιτ που αντιμετωπίζει το ανθρωπιστικό αυτό πρόβλημα με σύνθετους γραφειοκρατικούς όρους. Τα πράγματα είναι πιο απλά στην κατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών. Η πραγματική Ευρώπη των αξιών, όπως χαρακτηριστικά είχε τονίσει ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Πιούνκερ, «είναι... ο φούρναρης στην Κω που μοιράζει ψωμί στους πεινασμένους». Το οποίο σε απλά λόγια σημαίνει αυτό που στα νησιά μας φωνάζουμε εδώ και μάνες: για την τεράστια ανθρωπιστική κρίση χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή λύση και άμεσα! Η αντιμετώπιση του ανθρωπιστικού προβλήματος θα γίνει πιο αποτελεσματική στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρώπης. Δεν μπορεί να υπάρχει λειτουργική μόνο εθνική λύση. Ειδικά στο νότιο Αιγαίο είναι απαραίτητη η συνεργασία. Η ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμικών και χρηματοδοτικών εργαλείων αλληλεγγύης θα ενισχύσει σημαντικά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων μηνών για τη δημιουργία των κατάλληλων δομών, τη διαμόρφωση οργανωμένων χώρων προσωρινής φιλοξενίας και τη μεταφορά των παράτυπων μεταναστών και των προσφύγων από τα νησιά στην ιππειρωτική Ελλάδα.

Τέλος, υπάρχει και το δικό μας καθήκον ως πολιτών, ως ανθρώπων με αξίες και ιδανικά. Να μην κλείσουμε τα μάτια στα δραματικά γεγονότα που συμβαίνουν μπροστά μας. Να αγωνιστούμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση στη γεγάλι αυτή ανθρωπιστική κρίση. Να ενημερώνουμε τους συμπλίτες μας, σε Ελλάδα και Ευρώπη, για την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε διαμορφώσει από κοινού στην Ε.Ε., με ουμανισμό και στη βάση των πολιτισμικών αξιών και των καλύτερων παραδόσεων των λαών της Ευρώπης.